

PASEN 2015

Alles in ons leven, vandaag zoals in de tijd van Jezus, begint met een ontmoeting. Een ontmoeting met deze Mens, de timmerman uit Nazaret, een mens zoals ieder ander en tegelijkertijd anders. Denken we aan het Evangelie van Johannes, waar deze vertelt van de eerste ontmoeting van de leerlingen met Jezus (vgl. 1, 35-42). Andreas, Johannes, Simon: ze voelden dat Jezus in hun diepten keek, dat ze gekend werden tot in hun binnenste, en dit bracht bij hen een verbazing, een verwondering teweeg die hen onmiddellijk met Hem verbonden deed voelen...

Al pratende over de ontmoeting komt mij *De roeping van Matteüs* in gedachten, dat schilderij van Caravaggio waarvoor ik lang heb staan kijken in de kerk van de heilige Lodewijk van de Fransen, telkens wanneer ik in Rome was. Niemand van hen die daar waren, inclusief Matteüs die hongerde naar geld, kon geloven aan de boodschap van die vinger die hem aanwees, aan de boodschap van die ogen die naar hem keken met barmhartigheid en die hem uitkozen om volgeling te worden. Hij voelde die verbazing van de ontmoeting.

De bevoorrechte plaats van de ontmoeting is de liefkozing van de barmhartigheid van Jezus Christus.

Paus Franciscus

Audientie met Gemeenschap en Bevrijding bij gelegenheid van de 10e sterfdag van don Luigi Giussani en de 60e verjaardag van de beweging, Rome, Sint-Pietersplein, 7 maart 2015



Caravaggio, *Roeping van de heilige Matteüs* (detail), 1599-1602. Kerk van de heilige Lodewijk van de Fransen, Rome.
Foto © Mondadori.

GEMEENSCHAP EN BEVRIJDING