

# K E R S T M I S 2 0 1 4

Het geloof is, voor mij, ontstaan uit de ontmoeting met Jezus. Een persoonlijke ontmoeting die mijn hart geraakt heeft en nieuwe richting en zin gegeven heeft aan mijn bestaan.

Het gaat dus niet om iets uiterlijks of geforceerds, maar om iets wat van binnenuit opwelt en zich als vanzelf opdringt. Want Jezus raakt, onthutst, vernieuwt.

**Franciscus**

Het is een Ander die tussenbeide komt in ons leven, zoals het een Ander is die ons leven redt, die het tot kennis van de waarheid voert, tot aanvaarding van de werkelijkheid, tot genegenheid voor de waarheid, tot liefde voor de werkelijkheid. Wanneer je deze verkonding aanneemt als een werkhypothese, kun je weer ademen, wordt alles gemakkelijker, kun je de dingen bij hun naam noemen: leven leven en dood dood, je vriend een vriend, dan word je blijer en verbaast alles je nog meer. En hoe meer iemand dit probeert te beleven, des te meer begrijpt hij de wanverhouding, en wandelt hij nederig, want die Ander die tussenbeide komt, grijpt me op elk moment, pakt me steeds opnieuw vast, zet me steeds weer in beweging en brengt het werk dat Hij begonnen is tot vervulling: Hij laat ons onze bestemming bereiken.

**Luigi Giussani**

